

συσπείρωση αριστερων μηχανικων



Ο χώρος των μηχανικών της εργασίας

Εργασιακή Απορύθμιση και Ελαστικοποίηση των Εργασιακών Σχέσεων

Στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού, που συμπεκνώνεται στην στρατηγική της ένταξης στην ΕΕ, στην προώθηση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης έχει εμπεδωθεί σε σημαντικό βαθμό ένας εξαιρετικά αρνητικός συσχετισμός σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων.

Η μισθωτή-υπαλληλική σχέση εργασίας, τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη μορφή της (Δ.Π.Υ), αποτελεί πλέον την κυρίαρχη μορφή απασχόλησης για σημαντικές μερίδες των εργαζόμενων μηχανικών. Ο κλασικός ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, ο αυτοαπασχολούμενος, είναι πλέον είδος υπό εξόντωση. Ένα - ένα πέφτουν «παραδοσιακά οχυρά» αυτής της επαγγελματικής διεξόδου των μηχανικών.

Τα υπέρογκα κέρδη του κατασκευαστικού κλάδου, του κλάδου νέων τεχνολογιών κλπ δεν οφείλονται στην επιχειρηματική οξυδέρκεια αλλά στην φθηνή εργασία των μηχανικών και των άλλων εργαζόμενων.

Σήμερα η πλειοψηφία των νεότερων μηχανικών εντάσσεται σε θέσεις που καθορίζονται από σχέσεις οικονομικής εκμετάλλευσης, και θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων. Χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση της μισθωτής σχέσης εργασίας, την αυστηρότερη εργασιακή ιεραρχία, χαμηλότερες αμοιβές-δυσμενέστερες εργασιακές σχέσεις, ανελαστική ένταξη των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών στην οικονομική διαδικασία

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ο χώρος των μισθωτών μηχανικών «πρωτοπορεί» στην υιοθέτηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, που επικυρώθηκαν με το ν.2639/98 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ:

- Με την **μερική απασχόληση**
- Με την **ελαστική οργάνωση του χρόνου εργασίας**
- Με τα **τοπικά σύμφωνα απασχόλησης** αντί των ΣΣΕ.
- Με τα **ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης**, το σύγχρονο, θεσμικά κατοχυρωμένο σκλαβοπάζαρο.

Στο Δημόσιο, έχει ήδη επιβληθεί ο διαχωρισμός σε «μηχανικούς πολλών ταχυτήτων»: Στους απλούς διεκπεραιωτές των ευρύτερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και στις μερίδες εκείνες που αξιοποιούν πολιτικούς συμβιβασμούς και κομματικές ισορροπίες αποκομίζοντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η φθίνουσα πορεία των δημόσιων επενδύσεων αλλά και η ύφεση στο χώρο της μεταποίησης και των νέων τεχνολογιών (Τηλεπικοινωνίες-Πληροφορική) συνθέτουν ένα απειλητικό τοπίο για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των μηχανικών. Ας μην ανησυχούμε όμως, διότι με τις κυβερνήσεις του εκσυγχρονισμού μετά τον απασχολήσιμο εργαζόμενο ήδη γνωρίσαμε και τον μερικώς άνεργο.

Συνδικαλιστική Εκπροσώπηση: Ένα Ερημικό Τοπίο

Οι σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται ο μηχανικός στην αγορά εργασίας δημιουργούν πλέον σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στην νέα πραγματικότητα και τις παραδοσιακές δομές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ.
ΘΑ ΤΟ ΣΟΣΟ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΛΕΪ.
Η ΣΟΗ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ,
ΚΑΠΕΤΑΝΙΕ!



Τα υπάρχοντα σωματεία για διαφορετικούς λόγους κατά περίπτωση δεν καλύπτουν το κενό της ανεξάρτητης και μαζικής σωματειακής-συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στον ιδιωτικό τομέα. Έχοντας επίγνωση των δυσμενών κοινωνικών συσχετισμών, την ουσιαστική διαφωνία των καθεστωτικών παρατάξεων που δρουν στο χώρο των μηχανικών αλλά και τις αγκυλώσεις και τους μικροηγεμονισμούς των αντίστοιχων παρατάξεων της παραδοσιακής αριστεράς και των επιρροών της, η Συσπείρωση θα κινείται σταθερά στις κατευθύνσεις:

1. Διεκδίκηση πολιτικο-συνδικαλιστικών στόχων που θα ενοποιούν τα πληττόμενα στρώματα των Μηχανικών
2. Ανασύσταση συνδικαλιστικών πρακτικών σε χώρους εργασίας. ενίσχυση μιας μαζικής και αγωνιστικής κατεύθυνσης στα υπάρχοντα σωματειακά εγχειρήματα αλλά και συμπλήρωση τους με νέες οργανωτικές δομές.
3. Οικοδόμηση δεσμών αλληλεγγύης και κοινής δράσης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους

Συσπείρωση στο ΤΕΕ: Εντός, εκτός και εναντίον

Είναι σαφές ότι στο ΤΕΕ λόγω του χαρακτήρα του και του ρόλου του δεν μπορεί να εκφραστεί με ηγεμονικούς όρους μία αριστερή ριζοσπαστική πολιτική. Αντικειμενικά σε αυτό κυριαρχούν οι πολιτικές και τα συμφέροντα των ανώτερων οικονομικά στρωμάτων. Το ΤΕΕ είχε ανέκαθεν δομή και πολιτική ξένη ή εχθρική προς τους αγώνες των εργαζομένων ή ανέργων μηχανικών. Τις δοτές εξουσί-

ες του αντλεί, προσφέροντας τεχνοκρατικό άλλοθι σε κρατικές πολιτικές επιζημιες ή σκανδαλώδεις. Πολιτικές, που επί χρόνια βρήκαν στην ηγεσία του ΤΕΕ, πρόθυμους διεκπεραιωτές. Σε αυτό τους το ρόλο, ηγετικές ομάδες του ΤΕΕ, κυριαρχούμενες από επιχειρηματίες, ξεπερνούν ή «ξεχνάνε» παραταξιακές και κομματικές διαφορές και δείχνουν μια θαυμαστή σύμπτωση, που αποδίδουν σε μια επίπλαστη «ενότητα του χώρου των μηχανικών».

Στα 25 χρόνια της παρουσίας τους, οι δυνάμεις της Συσπείρωσης έχουν εν πολλοίς ταυτιστεί, για όσους τις έζησαν, με τις κινητοποιήσεις ενάντια στους ισχύοντες ασφαλιστικούς νόμους και τη διεκδίκηση Ταμείου Ανέργων Μηχανικών, με τους μεγάλους απεργιακούς αγώνες τους, στο Δημόσιο τις δεκαετίες του 80 και του 90, με θέσεις ενάντια στο καθεστώς της μαύρης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτή επιβλήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του '90, με παρεμβάσεις σε προβλήματα που αναδεικνύει η κοινωνική και περιβαλλοντική επικαιρότητα. Με τη δράση της, εντός, εκτός και ενάντια στη δομή και τις πολιτικές του ΤΕΕ, η Συσπείρωση προσπαθεί να προσφέρει στους εργαζομένους και ανέργους μηχανικούς σημείο αναφοράς, βήμα συλλογικών διεκδικήσεων και αντίστασης. **Στην Ελληνική κοινωνία, να αποδεικνύει ότι, παρά την εικόνα που δημιουργεί για τους μηχανικούς ο βίος και η πολιτεία του ΤΕΕ, δεν παύει να ακούγεται και η άλλη φωνή.**

Το ΤΕΕ σήμερα:

Τι έχεις Γιάννη; Τι είχα πάντα...

Από τη σημερινή ηγεσία του ΤΕΕ καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι, μετά την πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που άσκησαν ιδιαίτερα επιθετική πολιτική ενάντια στην πλειοψηφία των μηχανικών, οι διαχειριστές της νεοδημοκρατικής πολιτικής με αντιθέσεις έστω τείνουν ένα «ευήκοον ους» προς το ΤΕΕ και τους μηχανικούς. **Πίσω από την ψευδή εικόνα αυτού του ειδυλλίου ΤΕΕ και εκτελεστικής εξουσίας επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί και πρόχειρα να φτιασιδωθεί η παρά φύσιν σύμπλευση των παρατάξεων Ενότητα Μηχανικών Νίκος Κιτσίκης με τη ΔΚΜ για την ανάδειξη του απερχόμενου προέδρου.**

Η συστηματική υποβάθμιση του ΤΕΕ από την εκτελεστική εξουσία, η κατά συρροή περιφρόνηση των θέσεων που διατυπώνουν οι φορείς των μηχανικών, κατά την επιβολή των αλλεπάλληλων κυβερνητικών νομοθετημάτων, συνέχισαν να χαρακτηρίζουν την προηγούμενη τριετία.

Η Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών, με τις θέσεις, την κριτική, τις προτάσεις της βρέθηκε σταθερά σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας απέναντι σε αυτό το κατρακύλισμα του ΤΕΕ υπό την Διοίκηση «Κιτσίκη» και ΔΚΜ, στο οποίο δεν άργησαν φυσικά να συμμετάσχουν η ΔΑΠ όπως και μεγάλο μέρος των αντιπροσώπων της ΠΑΣΚ. Κατρακύλισμα για το οποίο ο απερχόμενος Πρόεδρος έχει ιδιαίτερες, προσωπικές ευθύνες εξωραϊσμού, αδιαφάνειας και συγκάλυψης. Σε θέματα λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ χωρίς την έγκριση της Αντιπροσωπείας έως την υπόγεια συναλλαγή με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για το ΤΣΜΕΔΕ.

Δεν είναι μικρές οι ευθύνες της Πανεπιστημονικής και της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης για αυτές τις εξελίξεις. Πίσω από αντικαπιταλιστικές κορώνες, παρέμειναν απρόθυμες και ανίκανες να συνεισφέρουν στην ενότητα των αντιστάσεων που προβλήθηκαν, προσφέροντας απρόσμενη διευκόλυνση στην πολιτική των κυρίαρχων παρατάξεων. Επανειλημμένα ανέδειξαν τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών ως κύριο στόχο τους, χωρίς να διστάζουν να καταφεύγουν στο ψέμα και στη λάσπη: Από το ότι η Συσπείρωση δήθεν μετείχε στη συμφωνία ΔΚΜ – «Κιτσίκη» κατά την ανάδειξη του προεδρείου του ΤΕΕ έως το ότι υποστήριξε τις κατευθύνσεις Σιούφα – Ρέππα για το ασφαλιστικό! Δεν είναι του παρόντος σχολιασμός τέτοιων επιθέσεων. Όμως έτσι, ούτε η Αριστερά οικοδομείται ούτε η κοινωνία αλλάζει σύντροφοι...

Κατάληξη όλων αυτών: Το πραξικόπημα επανήλθε ως μορφή διοίκησης του ΤΕΕ σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου.

Από την απόρριψη τριών συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας στα σκουπίδια της Διοικούσας με θέμα την εκπροσώπηση του ΤΕΕ στη Διοίκηση του θλιβερού όσο και αμαρτωλού ΤΣΜΕΔΕ όσο και την μεθόδευση νέας επιδείνωσης στο καθεστώς του ασφαλιστικού, στην κατεύθυνση των νομοθετημάτων Σιούφα – Ρέππα.

Πρώτη απάντηση σε αυτή την τροπή έδωσαν οι μαζικές παρεμ-



βάσεις, νέων ιδίως συναδέλφων, που εμπόδισαν την Αντιπροσωπεία, όταν αποδείχθηκε εθισμένη να λειτουργεί υπό συνθήκες εκτροπής, να μιλάει για λογαριασμό τους.

Οι διαφορετικοί ορίζοντες.

Για τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών το ζητούμενο είναι η έκφραση των συμφερόντων των μηχανικών που πλήττονται από τις σημερινές συνθήκες και πολιτικές που υλοποιούνται ενάντια στον κόσμο της εργασίας. Η προσπάθεια αυτή δεν περνάει μόνο ή πολύ περισσότερο δεν εξαντλείται μέσα στο Τ.Ε.Ε.

Η παρέμβαση της επιδιώκει σε μια σειρά χώρους να προωθήσει την ενότητα και τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών, στην προοπτική της αλληλεγγύης του κόσμου της εργασίας και της δημιουργίας. Ο στόχος της είναι οι διαφωνίες και οι κριτικές της υπάρχουσας κατάστασης σε επιμέρους ή και συνολικότερα ζητήματα να πάρουν την διάσταση του αγώνα. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη λήξη της χρόνιας αφωνίας του ΤΕΕ για τις τύχες των εργαζόμενων μηχανικών. Όμως ένα άνοιγμα του ΤΕΕ στη δράση των μηχανικών απειλεί θανάσιμα την ησυχία των εγκατεστημένων ομάδων που νέμονται τις ασήμαντες δοτές εξουσίες του, εξασφαλίζοντας όμως τη διαχείριση ενός ετήσιου προϋπολογισμού των 30 εκ. ευρώ, χωρίς προγραμματισμό, κανόνες και διαφάνεια, με πενιχρά αποτελέσματα, πλην της εξυπηρέτησης ατομικών στρατηγικών και της δημιουργίας πελατειακών σχέσεων.

Η ανατροπή του ρόλου και της πολιτικής του ΤΕΕ φαίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Όμως, με την παρουσία μας σε αυτό, συνεχίζουμε να φιλοδοξούμε, αυτός ο ρόλος και αυτή η πολιτική να βρουν εμπόδια, που οι διεκπεραιωτές τους σήμερα δεν φαίνεται να έχουν υπολογίσει.

